



LEREN LEVEN
door na te laten

VOORWOORD

Present zijn in een wereld van nood, ellende, pijn en verslaving. Daar staat Ontmoeting voor. Medewerkers en vrijwilligers zijn present in de levens van onze cliënten. In daad en woord en vice versa laten we iets van de grote liefde van de Heere Jezus schijnen. Er wordt invulling gegeven aan Zijn opdracht om vanuit de relatie met Hem onze naasten lief te hebben als onszelf. En dit werk willen we graag in de toekomst voortzetten!

We ondersteunen vastgelopen mensen om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Mede door een zeer betrokken achterban wordt ons werk gefinancierd. De bijdrage van onze donateurs is nodig om net die stap extra te kunnen zetten in de hulp aan onze cliënten.

Spreekt ons werk u aan en wilt u ons in de toekomst blijven ondersteunen? Overweegt u dan om Ontmoeting in uw testament op te nemen. Zo kunnen onze medewerkers en vrijwilligers ook in de toekomst present blijven in de levens van onze cliënten. Namens u!

Gerard Stoop,
directeur-bestuurder



Uw nalatenschap goed voor elkaar

Wie zijn uw erfgenamen? Familie, vrienden of misschien de kwetsbare medemens in ons eigen land? Of heeft u hier eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan..?

Er zijn zaken waar we liever aan denken dan aan ons eigen overlijden. Toch is het goed om hier tijdig mee bezig te zijn.

Dit praktische boekje is een handreiking voor de bestemming van uw erfenis. We geven u hierin beknopte informatie en u doet ideeën op. U leest impactvolle verhalen, van cliënten en over ons werk.

We hopen dat u overweegt om Ontmoeting op te nemen in uw testament.

Over Ontmoeting

Dagelijks geven onze medewerkers en vrijwilligers betekenis aan de missie "Samen Leren Leven". Samen met kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt werken we aan hersteld leven door van en met elkaar te leren.

We doen ons werk uit bewogenheid, gedreven door de liefde van Christus. We bieden kwetsbare mensen steun om hun stap verder te zetten. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

HET VERHAAL VAN DANNY

Een slaapplek in de parkeergarage

Zodra het donker begint te worden, verruilt Danny zijn plek rond Metrostation Rotterdam Beurs voor een slaapplek in een parkeergarage. Al jarenlang slaapt Danny elke nacht in de buitenlucht, al betreft hij ook weleens een bank bij vrienden of familie. Een 'onprettig leven', zo omschrijft Danny het zelf, vooral ook omdat zijn voeten van het vele lopen en de buitenlucht helemaal kapot zijn gegaan.

Toen een van de veldwerkers van Ontmoeting Danny's voeten zag, besloot ze een tijdelijke medische slaapplek voor de man te regelen. Zodat hij even bij kan komen van het ruige straatleven en ook emotioneel bij kan tanken. Dat is wel nodig, want nu Corona als een sluipmoordenaar door de straten waart, is Danny erg emotioneel. 'Het is echt oppassen geblazen dat ik niet ziek word,' vertelt de Surinamer. 'Ik ben blij en dankbaar dat Ontmoeting dit voor me regelt. Ik voel dat het beter met me gaat, daar ben ik echt dankbaar voor.'





HET VERHAAL VAN AAD & LINDA

Telkens stonden ze weer op straat

Door schulden gingen Linda (50), Aad (68) en hun twee dochters de afgelopen 25 jaar van het ene huis naar het andere. Telkens stonden ze wéér op straat.

Aad en Linda leerden elkaar kennen in een café in Rotterdam en al snel daarna raakte Linda zwanger. 'We kregen een huisje, met urgentie, drie maanden voordat onze dochter werd geboren. Na drie jaar kwam dochter nummer twee. Aad verdiende genoeg zodat ik thuis kon blijven bij de kinderen. We hadden het prima', vertelt Linda.

Hoe ging het dan mis? Linda: 'Omdat we ons huis wilden opknappen, sloten we een lening af. Daarna bleek mijn moeder een enorme huurschuld te hebben. Om haar te helpen, sloten we een tweede lening af. Mijn moeder heeft ons nooit terugbetaald. Dus zaten wij met twee leningen, én huur. Dat konden we niet opbrengen. En dan zetten ze je gewoon op straat.'

Ondertussen werden de schulden alleen maar hoger. Aad en Linda hebben met allerlei instanties te maken gehad. Pas nadat de jongste dochter bij Ontmoeting aan de bel had getrokken, kwam er rust.

De hulp van Ontmoeting heeft haar veranderd, zegt ze. Inmiddels kan ze genieten van de nieuwe situatie. 'Ik ben blij met hoe het gaat.'

Tips van de notaris

Wie krijgt uw vermogen na uw overlijden?

Volgens de wet alleen een echtgenoot en bloedverwanten. Wilt u het anders regelen dan kunt u een testament maken. Wilt u dat?

Informeer bij de notaris

Goede informatie kan het vinden van een antwoord vergemakkelijken. De notaris is de persoon bij uitstek die u kan informeren.

Het testament

Weet u wat u wilt, dan legt u dit vast in een testament. Een testament heeft pas rechtskracht als het bij de notaris is ondertekend. Hebt u eerder een testament gemaakt, dan kunt u het testament wijzigen door een nieuw testament te maken.

Wie krijgt wat?

Kern van een testament is de opsomming van wie wat krijgt. Een erfgenaam krijgt uw complete vermogen (nalatenschap) of een gedeelte daarvan. Met een legaat regelt u wie een

specifiek voorwerp of een vast geldbedrag krijgt. Goede doelen kunnen zowel als erfgenaam optreden als een legaat ontvangen.

Erfbelasting

Boven een vrijgesteld bedrag moet over het verkregen vermogen erfbelasting worden betaald. Het is verstandig daarmee rekening te houden bij het opstellen van uw testament. Een verre verwant betaalt meer erfbelasting dan een naaste verwant. Een goed doel met een 'ANBI-status' hoeft in het geheel geen erfbelasting te betalen.

Wilt u meer weten, vraag dan uw notaris om advies.



Legt u ook in uw testament vast wie als executeur na uw overlijden uw nalatenschap afwikkelt. Veel problemen kunnen daarmee worden voorkomen! Zeker nu vermogens steeds complexer worden.

*‘Zonder
Ontmoeting
had mijn
leven er
heel anders
uitgezien!’*



Manieren van geven

DRIE MANIEREN OM UW GELD DOOR TE GEVEN AAN ONTMOETING

1. Erfgenaam
U kunt Ontmoeting tot erfgenaam benoemen. Na uw overlijden geeft u dan een gedeelte van uw vermogen aan Ontmoeting. Wij zetten het geld in waar dit het meest nodig is.

Het benoemen van Ontmoeting als erfgenaam kunt u regelen bij de notaris.

Een erfgenaam moet belasting betalen over de erfenis. Goededoelenorganisaties met een ANBI-status, vormen een uitzondering. Ontmoeting heeft de ANBI-status.

2. Een legaat nalaten
Een legaat is een specifiek omschreven bedrag (of goederen) in het testament.

Een legaat moet worden vastgelegd bij de notaris. In het testament wordt Ontmoeting alleen of met anderen aangewezen als erfgenaam of legataris.

3. Geven door middel van een periodieke schenking
U bepaalt welk bedrag u gedurende minimaal 5 jaar wilt geven. Dit bedrag moet steeds even hoog zijn.

U kunt dit zonder tussenkomst van een notaris regelen. Wel moet de periodieke gift vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Dit kunt u via Ontmoeting regelen.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.



Blij met het 'gewone'

Ik heb een mooie baan bij Ontmoeting. Al meer dan 15 jaar werk ik op de inloop in Rotterdam. Elke dag komen de bezoekers bij ons om te douchen, de was te laten doen, gebruik te maken van de telefoon, of om iets te eten en te drinken. Zo kunnen mijn collega's en ik 'een beker koud water verstrekken'.

*Medewerkster
Inloop*

Op iedere tafel staat een waxinelichtje in een blauw glazen houdertje. Het is tijd om open te gaan en precies op dat moment gaat de bel. De bezoekers druppelen binnen. Op het kookplaatje staat een grote pan. Zo nu en dan wordt er gevraagd wat er in die pan zit want het ruikt lekker. Drie bezoekers gaan aan een tafel zitten en vragen of een medewerkster mee doet met het spelletje Triominos. De sfeer is gezellig.

Een vrijwilliger snijdt een paar stokbroden in mooie gelijke sneetjes en belegt ze met rundvleessalade. Een paar minuten later genieten de bezoekers van een kommetje pindasoep met stokbrood.

Ondanks het aantal bezoekers is het opeens bijna stil. Na verloop van tijd wordt er weer wat gepraat. Aan de tafel waar het spelletje gespeeld wordt volgen de lachsalvo's elkaar op. Dan komt er een man binnen. Hij is klein van stuk en erg mager. Hij ziet er smoe-

zelig uit. Zijn haar schreeuwt om een shampooetje en zijn gezicht is bijna grijs van het vuil: onverzorgd. Hij ruikt niet direct naar roosjes maar zijn ogen glimmen van plezier. 'Mmmm... ik ruik pindasoep. Krijg ik ook een bakkie?'

'Lekker, dank je wel!' Met smaak slobbert hij zijn kommetje leeg en houdt het bakkie meteen weer bij de pan. 'Ahh...nog een beetje', bietst hij. Hij zucht van genot als hij zijn tweede kommetje in zijn groezelige handen heeft. 'Weet je wel hoeveel ik van je hou? Echt joh als ik rijk was en niet

zo knap had ik je ten huwelijk gevraagd en dan moest jij elke dinsdag pindasoep koken.' Hij krijgt een grijns als antwoord en hij vindt het een goede reactie want hij vraagt gelijk met z'n liefste glimlach: 'een derde bakkie zit er zeker niet meer in voor zo'n arme sloeber?' 'Jawel... Maar dan moet jij eerst even gaan douchen.' De glimlach glijdt van zijn gezicht. Even lijkt het erop dat hij boos wordt. Hij doet zijn mond open maar ook weer dicht. Dan komt er een nog bredere grijns op zijn gezicht. 'Oke', zegt hij, 'voor jou doe ik dat.'

Leren leven door na te laten

Ook al weten we dat het leven tijdelijk is, we denken niet makkelijk na over ons levenseinde. Toch gaan mensen steeds vaker bewust nadenken over het nalaten van hun vermogen.

Misschien overweegt u een goed doel op te nemen in uw testament, omdat u en uw naasten het goed hebben en u anderen ook graag wilt laten delen in uw welvaart. Met de hulp van nalatenschappen, hoe groot of klein ook, kunnen wij eenzamen, hongerigen en mensen die helemaal zijn vastgelopen helpen.

Daarom is uw nalatenschap aan Stichting Ontmoeting een bijzondere kans om groot verschil te maken als u er niet meer bent. Met deze brochure hebben wij willen aangeven dat u dat met het opstellen van een testament op verschillende manieren kunt doen.

Wij begrijpen dat het maken van uw testament en het organiseren van uw nalatenschap de nodige vragen oproept. Het nadenken over uw nalatenschap vraagt moed. Misschien bent u bang dat u uw kinderen tekort doet als u ook aan een goed doel nalaat. Of misschien

zoekt u naar een andere manier om uw erfenis te verdelen. Het kunnen vragen zijn waar u over na wilt denken en misschien ook over van gedachten wilt wisselen. Het schept rust, door dit tijdig te doen.

Mocht u zich eerst nader willen oriënteren op de vraag of een testament iets voor u is, dan kan de TestamentTest (www.testamenttest.nl) daarbij helpen. Deze is ontworpen door Goede Doelen Nederland.

Op een respectvolle wijze willen wij u helpen en adviseren. We zijn van harte bereid om u te woord te staan of in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Team Fondsenwerving

T 030 635 40 90

E info@ontmoeting.nl



**‘Hier zijn mensen
die van me houden.
Ik voel me echt gezien.’**



Bezoekadres

Onderdoor 56
3995 DX Houten

Postadres

Postbus 263
3990 GB Houten

T (030) 635 40 90

W ontmoeting.nl

E info@ontmoeting.nl

Bankgegevens

NL35 RABO 0387 6691 40